

Vara Idrottshistoriska Sällskap har hållit årsmöte i Sparbankens hörsal. Styrelse fick oförändrat utseende: Ordf. Carl-Owe Johansson, v. ordf. Jacob Johansson, sekr. Jan-Erik Larm, kassör Per-Gunnar Lindberg.

Övriga ledamöter: Bruno Arvidsson och Torbjörn Johansson. Ersättare: Jan Hermansson och Hans Lundmark.

Revisorer: Hans-Åke Sjökvist och Sven-Olof Johansson (nyvald). Ersättare: Claes-Gunnar Lundgren.

Valberedning: Leif Egonsson, Sven-Åke Ekblom och Vidar Johansson.

Ur verksamhetsberättelsen kan nämnas samarrangemanget med St. Levene IK angående SLIK:s 100-årsjubileum i Levene Arena den 8 november.

Under året har Vara IHS haft 96 medlemmar. Sällskapet har fått flera artiklar publicerade i tidningen "Westgötarnas idrottshistoria".

Föredragshållare vid årsmötet var Sven-Åke Ekblom, S. Lundby, som kåserade och visade bilder om grannen, "den löpande bonden" Sven Lundgren.

Vid junior-SM i Malmö 1947 såg Sven Lundgren ensam till att hans förening Herrljunga SK blev "bästa klubb" genom tre framträdande placeringar.

Under 1950-talet representerade Sven Lundgren Örgryte IS och blev svensk mästare såväl individuellt som i lag och deltog i EM 1958.

Under större delen av sin idrottskarriär bodde Sven kvar på hemgården i S. Lundby, som han brukade.

Någon bil ägde han inte, så det blev att ta tåget från Vedum till Göteborg. Så småningom fick han jobb i Göteborg och bosatte sig där.

Sven Lundgren var en aktiv föreningsmänniska inte bara inom idrotten.

Han var en hängiven ledare inom JUF och spelade även amatörteater (gärna älskarens roll).